

Vers 3 o.a. de reden om vers 1 te gehoorzamen + Rom. 13

-Rom. 13: 4 "zwaard" ook ivm de doodstraf? de zgn "zwaardmacht" heeft alléén de overheid

-Ja, MITS er een rechtvaardig rechtssysteem is-> dus voorzichtig zijn, anders niet doen

-Ex. 20:13 *Gij zult niet doodslaan* -> Dwz MOORDEN; ook in Matt. 19:18 : *murder*

-Het verbiedt geen doden in wettige krijg, of zelfverdediging, of misdadigers door de overheid want dit is voor bescherming vh leven, maar het verbiedt alle boosaardigheid en haat jegens iemands persoon (want die zijn broeder haat is een doodslager,) en alle persoonlijke wraakoefening, die hieruit voortkomt; evenals alle roekeloze toorn door plotselinge terging of belediging, of kwetsing in woord of daad, of bedoeling, in hartstocht of drift.

-Jak. 1:20 *Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet.*

- Dus: 1. Kijk eerst wat de Bijbel er over zegt.

2. Kijk dan of er een RV rechtssysteem is waar het RV uitgevoerd kan worden

1. Doodstraf= legitiem in de Bijbel

-Han. 25:10-11 *-na* de wet onder genade ,

-Num. 35:16,31 – *onder* de wet – iemand die 100% schuldig aan moord is

-Gen. 9:1-6 – *vóór* de wet -> een verbond van God

2. ALLÉÉN de regering heeft die autoriteit

-Deut. 16:18 *Rechtersdat zij het volk richten met een gericht der gerechtigheid*

-Deut.19:15-21 Dus onderzoeken + uitvoering door de autoriteiten

- Rom. 12: 17-19 *NÓÓIT* is er een RV voor eigen gerecht. -> in geen enkele bedeling!

- Rom 13: 4 *Zó wil God het : Het ZWAARD!*

God is liefde EN RV! Ps. 37:28 Heeft het recht (judgment) lief en wij dus ook:

-Als Hij goed oordeelt zijn wij blij, maar óók als Hij veroordeelt -> Ps. 58:11-12

-zo moeten wij op aarde ook recht oordelen en het gehoorzamen> ZIJN gerechtigheid is namelijk in het geding!

- Hij IS recht : Deut. 32:4 *Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gericht. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij.*

Behalve overheid en rechters ook de volgende voorwaarden: **A + B + C**

- **A. Snel rechten!**: Pred. 8:11 - *Omdat niet haastelijk het oordeel [over] de boze daad geschiedt, daarom is het hart van de kinderen der mensen in hen vol om kwaad te doen.* + Job 19:29 *want dan is er vrees: Schroomt u vanwege het zwaard; want de grimmigheid is [over] de misdaden des zwaards; opdat gij weet, dat er een gericht zij.*

-**B. Heb geen medelijden!** Deut. 19:8,13,21; 7:16 *Want God heeft dat namelijk ook niet!!!!* Bijvoorbeeld:

-Jes. 11:3-5; Chr. bevestigt het oordeel: Matt. 15:4 *Wie vader of moeder vloekt, die zal den dood sterven.*

Luk. 19:27 *Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt [ze] hier, en slaat ze [hier] voor mij dood.* - dat leert Chr. hun

Lukas 23:40 *Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt?* – Niet weersproken door Christus

Op. 16:5-7 *het gaat komen; 11:5 De 2 getuigen MOET EN vergelden met de dood; 13:10 MOET !!!*

-**C. Wel recht spreken op aarde!** Leviticus 19:15 *Gij zult geen onrecht doen in het gericht; gij zult het aangezicht des geringen niet aannemen, noch het aangezicht des groten voortrekken; in gerechtigheid zult gij uw naaste richten.*

- **OMDAT** : Rom. 2:11 *Want er is geen aanneming des persoons bij God.* (vs 6t/m 10 + Op. 20 :12-14 klein en groot + iegelijjk? Joh. 8 Overspelige vrouw...waar is de man? Was toch op heterdaad?

Voor onszelf: Matt. 38-39 ev. de andere wang? Niet rechten? gaat niet over de overheid, maar het hart ivm het NV.

Wat deed Paulus bij vals oordeel? Op de keizer beroepen! Of Han. 16:36-39

-Matt. 7 : 1-5 ivm religieuze hypocrieten, maar wij moeten wel oordelen wat goed en fout is

- Joh. 7:24 *Wel oordelen, maar rechtvaardig in en ook buiten de gemeente. Standaard is Gods Woord*

Dus de overheid is er voor de rust in de maatschappij en om het huwelijk, de familie en het individu te beschermen zelfs tot de allerhoogste straf: de doodstraf als dienaar Gods! Van Welke doodstraf naar de poel des vuurs wij verlost zijn!

-> Rom. 5:8-11 *Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.*

Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.