

*Let op! Dit is een transcript van een preek.  
Ik schrijf mijn preken namelijk nooit uit.  
Dus het is soms niet helemaal zoals je het zou opschrijven.  
Dus het is spreektaal en géén schrijftaal.  
Ik vraag uw begrip hiervoor*

## **Meer dan overwinnaars in de hemel**

**Jan Stelma**

Wij gaan het hebben over dat wij meer dan overwinnaars zijn in de hemel, of de hemelse gewesten.

Voor veel mensen is de hemel een vaag begrip, dat is daar ergens boven. Voor ons is het wel duidelijk, als wij in de hemel zijn dan heeft dat te maken met posities, regeringen. Dat gaan we zien in Efeze 1:3.

Waar het uiteindelijk om gaat is in eerste instantie dat wij zijn gered door Gods genade, wij hebben eeuwig leven.

Dat is wat veel mensen ook weten: Christus stierf voor mijn zonden is opgestaan en ik heb eeuwig leven, maar dan eigenlijk een punt erachter en voor de rest weet men het niet.

Maar Gods Woord zegt wel meer en het is belangrijk dat wij dat weten.

De Heere Jezus Christus heeft de dood overwonnen en wij zijn met Hem opgestaan, wij zijn levend in Hem.

In ons dagelijks leven hebben veel gelovigen geen overwinning, maar nederlagen.

Terwijl Paulus ons de gereedschappen geeft zodat wij in deze omstandigheden wel meer dan overwinnaars zijn., dat is extra.

Ook in de hemel, en dat is een belangrijk iets voor ons om te weten, wat is dat dan precies straks voor ons? Hebben wij daar invloed op?

Als gevolg van het lijden zijn wij nu al bezig met onze toekomst, straks als wij bij de Heere zijn.

### Efeze 1:3

***"Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus."***

In de hemel, in de hemelse gewesten, hemelse plaatsen.

De hemel bevat structuren, dat gaan we straks zien.

Hij heeft ons eerst met alle geestelijke zegeningen gezegend, er valt voor dus niet één zegen extra te krijgen.

U hoort wel eens over sacramenten, u heeft dat sacrament nog nodig en die nog...

Maar er is voor ons nergens meer een zegen te halen, om in de hemel te komen.

Wij zijn gezegend met álle, dat betekent 100%. Dus niet 99%.

Wij hoeven in ons dagelijkse leven ook niet om zegen te vragen, dat is heel belangrijk dat we dat begrijpen.

God hééft ons begenadigd in de Geliefde staat in Efeze 1:6. Goed lezen!

Wij vragen ook nooit: Wilt U genadig zijn, want God **ís** genadig.

Aan iedereen, en Hij **hééft** ons begenadigd.

Dat is de houding van God in Efeze 1:2 Genade zij u.

Dat is een verklaring aan de hele wereld, God rekent nu de zonde niet toe.

Dus waarom moeten wij vragen: Wilt U die en die genadig zijn? Hij **ís** het!

Hij staat nu met een uitgestoken hand, met: Laat u met Mij verzoenen.

Dus wij zijn gezegend met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus.

Gods plan wordt eigenlijk al geopenbaard in Genesis 1:1

***"In den beginne schiep God den hemel en de aarde."***

***"De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren."***

*Gods Geest zweefde op de wateren....* Wat gebeurde er daarna? God ging scheppen.

Hij was scheppend bezig, Job zegt ook: de Geest Gods heeft mij gemaakt. Dus God schiep de hemel en de aarde.

We weten wat er gebeurd is, met Adam, hij is in zonde gevallen, satan is in opstand gekomen.

Van wie zijn de hemel en de aarde nu? Die zijn van hem, de Heere Jezus bestrijdt dat ook niet als satan in Lukas 4:6 zegt: *"Ik zal U al de koninkrijken geven."* Rechtmatig zijn ze nu van hem. Adam heeft de keus gemaakt.

Dat is de situatie, laten we gaan naar:

Daniel 2:44, daar zien wij het plan van God voor de aarde.

Het is zo belangrijk dat we in ons hoofd hebben: de hemel en de aarde!

En dat we het woord recht snijden, want wat is het plan van God?

Zonder Paulus zou u dat nooit geweten hebben, dan zou u alleen het plan van God op aarde weten en dat gaan we nu zien:

Daniel 2:44

***"Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan."***

Als u dit in zijn verband leest is dit die droom over dat beeld, dat kent iedereen:

Daniel 2:31-35

**"Gij, o koning! zaagt, en ziet, er was een groot beeld (dit beeld was treffelijk, en deszelfs glans was uitnemend), staande tegen u over; en zijn gedaante was schrikkelijk."**

**"Het hoofd van dit beeld was van goed goud; zijn borst en zijn armen van zilver; zijn buik en zijn dijnen van koper;"**

**"Zijn schenkelen van ijzer; zijn voeten eensdeels van ijzer, en eensdeels van leem."**

**"Dit zaagt gij, totdat er een steen afgehouden werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en vermaalde ze."**

**"Toen werden te zamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers, en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats voor dezelve gevonden; maar de steen, die het beeld geslagen heeft, werd tot een groten berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde."**

Wie is de steen? Dat is de Heere Jezus Christus, Hij wordt toch ook genoemd de levende Steen?! Hij is trouwens ook de steen des aanstoots.

Daniel 2:44

**"Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan."**

Gods plan met het Koninkrijk, met deze aarde, namelijk dat er een aards Koninkrijk komt.

*Van die koningen....* Dat beeld stond voor allerlei koninkrijken en straks komt er nog een groot koninkrijk na de bedeling der genade. De antichrist, die zal de hele wereld regeren, de grote verdrukking en die steen gaat dat koninkrijk vernietigen, dat is de Heere Jezus Christus.

Dat zien wij hier staan, en in die dagen zullen al die koninkrijken, onder de heerschappij van de antichrist zijn. Daar snakt de wereld nu toch ook naar, eigenlijk moet je toch één leider hebben...die zorgt dat het goed gaat en dat er vrede komt.

Eén religie, één leider, vrede op aarde.

Maar in Daniel 2:44 lezen we over een eeuwig koninkrijk, wat we tot nu toe gehad hebben zijn geen eeuwige koninkrijken geweest.

Daniel 2:45

**"Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen afgehouden is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde; de grote God heeft den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn uitlegging is zeker."**

Dat is wat komen gaat, wat God wil op aarde. De hemel en de aarde. Wat komt er op aarde? Een koninkrijk, één koninkrijk. En de Heere Jezus Christus zal gaan regeren.

Daniel 4:17

***"Deze zaak is in het besluit der wachters, en deze begeerte is in het woord der heiligen; opdat de levenden bekennen, dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen, en geeft ze aan wien Hij wil, ja, zet daarover den laagste onder de mensen."***

Aan wie geeft Hij dat Koninkrijk? Aan Israël.

Het gaat mij er om dat u het plan van God op aarde ziet, op aarde komt er één koninkrijk.

De Heere Jezus gaat met Israël deze wereld regeren, dat zal het Koninkrijk zijn, en het wordt niet aan de heidenen gegeven.

Integendeel, de heidenen zullen hun moeten dienen en zij zullen door Israël en de Heere Jezus geleerd worden.

En geeft ze aan wien Hij wil...God heeft Israël uitgekozen, niet omdat ze beter waren, nee, maar Hij heeft een instrument nodig op aarde die Zijn heil aan de wereld verkondigt en Zijn heil gaat leren en dat is het volk Israël en niet de heidenen.

Kolossenzen 1:15,16

***"Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller creaturen."***

Dit gaat over de Heere Jezus.

***"Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;"***

Het gaat hier over de hemel en de aarde, en we komen het woordje *alle dingen* tegen.

De context is vaak de oplossing voor als u het niet begrijpt, u moet nooit één vers op zichzelf nemen.

Wat zijn alle dingen? Die *in de hemelen en die op de aarde zijn*...

U ziet hier dat er structuren zijn, overheidsstructuren, overheden, machten, tronen, heerschappijen.

Als ik denk aan een troon dan denk ik aan de troon in de Ridderzaal, dat kennen wij, daar zit onze koning op.

Het gaat hier om de structuren, niet zozeer om wie er op zit, maar om de troon, dat is het hoogste in Nederland.

Overheden, dat kennen wij, verschillende overheden: politie, het leger, generaal, allemaal posities en het zijn mensen die ze bekleden, maar daar spreekt hij hier niet over.

Hij spreekt over die structuren, overheidsstructuren, al die geledingen, ordeningen, dat heeft Hij geschapen, in de hemelen en op de aarde.

Wij kunnen ons dat nu voorstellen omdat wij het hier op aarde zien en dat is een beeld van het hemelse.

Dat is dus ook in het hemelse aanwezig, die structuren.

Dat is mooi, wij kunnen het om ons heen zien en zo werkelijk als het hier is, zo werkelijk is het ook daar.

Alleen hier wordt het bekleed door mensen en daar door de boze machten en overheden, satan en zijn engelen.

En hier op aarde, wie regeert deze aarde, ook achter de schermen? Dat is ook satan.

Want de wereld is niet in Christus, satan is nog steeds degene die de boel hier beïnvloedt en bestuurt, dus wat dat betreft is er geen verschil.

Kolossenzen 1:17

***"En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;"***

*Alle dingen..* Hij is voor alle dingen... Hij heeft ze geschapen, Hij was er al (Christus is God!) voordat deze dingen geschapen werden.

En alle dingen bestaan tezamen door Hem...als we kijken naar het universum en u ziet de sterren en de planeten, die staan al duizenden jaren op dezelfde plek.

Alles is gebonden aan wetten. De formules van natuurkunde, van scheikunde etc., die zijn al duizenden jaren hetzelfde, het verandert nooit, die bestaan tezamen door Hem, in Christus.

Kolossenzen 1:18

***"En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn."***

*In allen...*dat wil zeggen in alle dingen zoals wij net zagen, en Hij is het Hoofd des lichaams.

Wat zijn wij straks, wat worden wij straks? Wat zegt Romeinen 8: *Gelijkvormig aan Hem*, wij zullen gelijkvormig zijn aan Hem.

Dat is de toekomst als we éénmaal daar naar toegaan, als Hij ons komt halen, dan zullen wij helemaal gelijkvormig aan Hem zijn, dan krijgen wij ook dat opstandingslichaam. En wat zien wij hier staan: *Hij is het Hoofd van het lichaam, namelijk de Gemeente...*

Dus Hij is de Eerste van de schepping en Hij is ook het Hoofd van het lichaam. De Eerste Die uit de dood is opgestaan en wij na Hem, maar Hij zal in alle dingen de eerste zijn want wij zien iets moois staan in vers 19:

Kolossenzen 1:19

***"Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen **zou**;"***

Wat bedoelt hij hier mee?

Kolossenzen 2:9

***"Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;"***

De volheid der Godheid lichamelijk: Christus is God en als wij Kol. 1:19 in de context lezen: dat in Hem ál de volheid wonen **zou**.

Dat is namelijk Zijn plan. Kol. 2:9 is een feit, maar Kol. 1:9 is een doel.

Dus wat is die volheid? **Dat zijn wij !**, Wij in Hem, dat is het behagen van God en dat is fenomenaal.

Dus God de Heilige Geest en wij, het lichaam van Christus, de volheid in Hem, woont in Hem.

Als we kijken naar vers 20:

Kol. 1:20

***"En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelf, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn."***

Dat zijn niet de wezens die ze bekleden, maar de posities van de autoriteiten als Christus heerst.

Paulus zegt ook ergens dat alle knie zich zal buigen voor Hem, de op de aarde en die in de hemel en die onder de aarde zijn.

De autoriteit, die structuren zijn er, die zijn allemaal in een staat van vrede gebracht.

En wat is Gods plan nu op de hemel en op de aarde?

Dat die gaan bezet worden door de gelovigen en op de aarde is dat Israël

En zij gaan de wereld regeren en de heidenen zullen ook de Messias aan moeten nemen.

Maar in de hemelen, en dat is wat Paulus ontvouwt, en wat daarvoor nooit bekend was, is het lichaam van Christus, dat is de volheid van de Heere Jezus Christus, in de hemelen.

Christus zal daar met ons gaan regeren, dus die autoriteiten, die posities zijn nu nog bezet door satan en zijn engelen.

Dat is wat alleen Paulus heeft geopenbaard. Dat Hij al die dingen verzoend heeft tot Zichzelf, zowel in de hemel als op de aarde en u ziet dat God volgens dat plan nu in de bedeling van genade met het lichaam van Christus bezig is.

Maar als wij straks weg zijn dan wordt satan op aarde geworpen en dan zult u zien dat God wordt alles en in allen, zowel in de hemel als op de aarde.

## **De Volheid.**

Wat betreft die volheid: We spreken natuurlijk over het lichaam van Christus maar Israël staat ook een volheid te wachten. Als we nu naar Israël kijken zien we niets, ja, het volk Israël, maar geen gelovig volk Israël, maar die tijd gaat wel komen.

Romeinen 11:12

**"En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid!"**

*Hun val....* Israël is nu gevallen, wij krijgen nu de zegeningen niet dóór Israël, maar juist zonder Israël, niet via hun, maar rechtstreeks door het geloof alleen. Het is het lichaam van Christus dat het heil **nú** aan de wereld verkondigt. Hun volheid.... Israels volheid, lees:

Romeinen 11:26

**"En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob."**

*Geheel Israël....* welk Israël? Het **gelovig** Israël zal zalig worden.

**Dát** is de volheid van Israël, als eenmaal de Heere Jezus komt op deze aarde en Israël zal gaan regeren.

Dus hun volheid wil zeggen : in hun bestemming gekomen.

En zo we hebben wij ook de volheid van de Lichaam van Christus, dat zien we in vers 25:

Romeinen 11:25

**"Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelf), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn."**

Velen nemen het nu niet aan, maar niet heel Israël is afgeschreven, er zijn gelukkig ook nu in deze tijd Joden die zalig worden, maar niet als volk. Als volk is Israël gevallen, maar totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.

En wanneer is de volheid der heidenen? Als Gods plan met de bedeling der genade af is, en wij worden opgenomen. Dan is Gods plan af en zullen wij in de hemelen zijn.

Er zijn dus twee volheden: de volheid van Israël en de volheid van de heidenen, het lichaam van Christus.

Als wij, het lichaam van Christus, in de hemelen zijn geplaatst is Gods plan dan af? Nee, want dan gaat Hij het plan van God op aarde afmaken en dan moet daar ook de volheid komen. Wat is Gods plan?

Efeze 1:9,10

**"Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelve."**

**"Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;"**

*De verborgenheid van Zijn wil...* Paulus heeft de verborgenheid van Zijn wil, het plan van God bekend gemaakt, wat aan niemand bekend gemaakt is.

En wat is nu die verborgenheid?

Dat hebben we net gezien: Dat wat in de hemel gebeurt, dat heeft satan nooit geweten, want als hij dat geweten had had hij de Heere nooit gekruisigd, dat is de wijsheid van God.

Niet door kracht, maar door Zijn wijsheid heeft Hij satan verslagen.

Gods kracht is niet waar het nu om gaat, kijk maar aan het eind van het duizendjarig rijk in Openb. 20:9-10: pats, een flits en satan is vernietigd.

Maar God heeft door Zijn wijsheid de wijzen van deze wereld, waar de mensen zo tegen op kijken, verslagen.

*Hij had het voorgenomen in Zichzelf...* Ziet u wel, satan wist daar niet van. *Wederom alles...* Wat bedoelt hij met alles? Alle dingen!

*Tot een te vergaderen in Christus...* Alles, dat zien we ook in Kolossenzen: alles, allen.

Het gaat in de context om de "alle dingen", de autoriteiten moeten weer terug in Christus gebracht worden.

In den beginne schiep God de hemel en de aarde, die waren niet meer onder Zijn autoriteit, niet meer onder Christus, en dat is Gods plan, dat dat weer vergadert wordt in Christus.

Beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is.

Dat zijn die "alle dingen".

Efeze 1:20

**"Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel;"**

Dit gaat over de kracht van de opstanding.

*In de hemel...* de hemelse plaatsen.

Efeze 1:21,22

**"Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomst;"**

**"En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;"**

*Alle dingen...* kijk naar de context. Alle overheden, machten en krachten en heerschappijen zijn Zijn voeten onderworpen. In positie is dat al zo.

Maar Hij is nu bezig om die posities in Christus te brengen.

Mensen te vergaderen, gelovigen, om die posities in te nemen.  
En heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen....

Efeze 1:23

***"Welke Zijn lichaam is, en de vervulling (= volheid) Desgenen, Die alles in allen vervult."***

Wij zijn Zijn lichaam en de vervulling van Christus.

Christus is niet compleet zonder Zijn lichaam.

Ziet u dat wij ook nog een keer Zijn volheid zijn?

Het lichaam van Christus. Dus naast Romeinen 11:25 dat wij in onze bestemming gekomen zijn, zijn wij **zelf** ook nog eens de volheid van Christus! Hij is het Hoofd, God heeft Hem, Christus, gegeven aan de gemeente tot een Hoofd boven alle dingen. Dus boven al die overheden en machten zijn wij gegeven, wij zijn Zijn volheid. Dus wij hoeven niet bang te zijn voor al die dingen waarvan men zegt: "dat is satan, dus pas op anders..."

Wij zijn boven hem gesteld, wij zullen engelen regeren, wij zijn Zijn volheid, Hij is Degene Die alles in allen vervult. Zijn lichaam, Zijn volheid.

Efeziërs 3:19

***"En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods."***

Ja, dan ervaren wij meer en meer onze eenheid met Hem. Net zoals in Christus de volheid Gods lichamelijk woont en Christus die eenheid ook ervaart in Zijn dagelijkse leven door de intieme omgang met Zijn Vader en daardoor ook Zich altijd weet te verheugen hierin, zo ervaren wij ook die diepe eenheid met Christus omdat Hij in ons woont. Dus door de bekende liefde van Christus kunnen wij de volheid van God elke dag met blijdschap ervaren. Meer en meer.

Romeinen 8:17,18

***"En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden."***

***"Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezès tegenwoordigen tijds niet is te waarden tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden."***

Aan ons – of ook wel in ons...

Als we kijken in vers 30:

Romeinen 8:30 ***"En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt."***

Wij zijn in positie reeds verheerlijkt. We ervaren nu reeds de kracht van Gods genade, maar de waarlijke verheerlijking die zal aan ons geopenbaard worden, of in ons straks als wij zijn opgenomen en geplaatst in de hemelse gewesten.

Ezechiël 1:28: ***"Gelijk de gedaante van den boog, die in de wolk is ten dage des plasregens, also was de gedaante van den glans rondom; dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des HEEREN; en als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht en ik hoorde een stem van Een, Die sprak.***

Ezechiël **zag** de heerlijkheid van God. Het is dus te zien!

Ezechiël 3:23 ***"En ik maakte mij op, en ging uit in de vallei, en ziet, de heerlijkheid des HEEREN stond aldaar, gelijk de heerlijkheid, die ik gezien had bij de rivier Chebar; en ik viel op mijn aangezicht."***

In Exodus 33 zegt Mozes: ***Toon mij Uw heerlijkheid.***

En wat was het? Hij zag het, God ging aan hem voorbij, Hij hield Zijn voor hem, hij zag Hem allen van achteren en wat zei Hij?

Barmhartig, genadig, goedertieren, vergevende enzovoort. Dat is het karakter van God, de heerlijkheid, maar het openbaart zich ook in een uitstraling, in licht. Bij de troon van God als de kleuren van de regenboog.

Dus Mozes had de heerlijkheid van God gezien, Ezechiël had het ook gezien, het is zichtbaar en zo zal het bij ons ook zijn.

Wij zijn verheerlijkt, kijk in Efeze 2:6, wij zijn nú reeds gezet, maar de vervulling is als wij worden opgenomen bij de Heere en als wij het opstandingslichaam hebben, dan krijgen wij als wij dat lichaam hebben ook die positie, dan gaan we ook regeren. Dus nu is het geestelijk, maar straks ook lijfelijk daar gezet.

Efeze 2:6

***"En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;"***

Dan moet u denken aan de hemel, straks gaan wij als wij zijn opgenomen die posities ook bekleden.

Efeze 2:7

***"Opdat Hij zou betonen in de toekomstige eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus."***

Dat is hierna, Hij gaat iets betonen, iets laten zien.

Het is een soort prijzenkast, zo'n kast met bekers, die laat je zien omdat je er trots op bent b.v. als vereniging op wat je gepresteerd hebt.

Zo zijn wij straks ook daar een soort prijzenkast, het zal gezien worden in de toekomstige eeuwen, de uitnemende rijkdom van Zijn genade, dat zijn wij.

Wij zijn een soort trofee die God zal tentoonstellen.

Als je daar over nadenkt: waarom dan eigenlijk?

Dat heb ik niet verdiend, nee, daarom staat er ook: Zijner genade.

Reeds nu leren de engelen daar al van en gaan daardoor God meer verheerlijken. Zie Efeze 3:10

Efeze 3:21

***"Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen."***

Dat is onze positie, de heerlijkheid van God is in de gemeente, in ons.

Er staat: is **in** ons, nu al. En door wie? **Kol.1:27** door Christus, de hoop der heerlijkheid, door Christus alleen:

***Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid;***

Wat een geweldige positie die wij van de Heere hebben gekregen, alleen uit genade, door het geloof en omdat Hij de mensen opgezocht heeft. Dus Gods heerlijkheid woont nu reeds in ons zondige lichaam. Dus: laat die heerlijkheid dan in onze wandel dan ook gezien worden!

Dus:

1 Thess. 2:12

***"En betuigden, dat gij zoudt wandelen, waardiglijk Gode, Die u roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid."***

Hij roept u tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid. Wij zijn geroepen, maar nog steeds, dag in dag uit is het Gods wil dat u Hem waardig wandelt. Dat Zijn heerlijkheid in ons gezien gaat worden. Dus dat de gestalte van Christus in ons openbaar mag worden:

Galaten 4:19 ***"Mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgje."***

Zie ook Filippenzen 2:15 en Efeze 5:8. Dus wandelen als kinderen des lichts in een krom en verdraaide wereld

De vervulling van de verheerlijking in de toekomst als wij bij de Heere zijn zien we in 2 Thess. 1:10. En dan zien wij ook dat wij meer dan overwinnaars zijn. Gods heerlijkheid is te zien, dat heb ik net aangegeven, maar het zal dan ook te zien zijn in ons. ALTIJD!

Als we kijken in de context:

2 Thess. 1:4-8

**"Alzo dat wij zelve van u roemen in de Gemeenten Gods, over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen, die gij verdraagt;"**

**"Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het Koninkrijk Gods, voor hetwelk gij ook lijdt;"**

**"Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden dengenen, die u verdrukken;"**

**"En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht;"**

**"Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn."**

God gaat met vlammend vuur wraak doen over degenen die Christus niet kennen, en daar bent u van gered, uit Zijn genade, door het geloof. En wat heeft u daarvoor gekregen? Eeuwig leven. Maar méér dan dat! Méér dan dat hebben wij een positie in de hemel gekregen en dan zien wij in vers 10.

2 Thess. 1:10

**"Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar te worden in allen, die geloven (overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden) in dien dag."**

*Ín Zijn heiligen.. en wonderbaar...*, dat wil zeggen: bewonderd, iets is wonderbaar, daar kijk je naar, oh wat mooi! *Ín allen die geloven...*

Dus wat zien wij? Wij zullen Gods heerlijkheid straks in elkaar zien, dat zal Hij in ons openbaren.

Dan zijn wij toch meer dan overwinnaars? Ja toch? Hoe zo dat? Zult u misschien zeggen. Wel, wij zijn ten eerste in de hemelse plaatsen gezet, we hebben eeuwig leven, maar we zullen ook regeren met Hem en we zullen ook zijn trofee zijn.

Zeker weten? Ja, want Paulus zegt hier in vers 10 dat wij zijn getuigenis geloofd hebben.

1 Korinthe 6:1-3

**"Durft iemand van ulieden, die een zaak heeft tegen een ander, te recht gaan voor de onrechtvaardigen, en niet voor de heiligen?"**

**"Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken?"**

**"Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan?"**

Wij zullen de engelen oordelen, dat wil zeggen regeren. Denk aan het boek Richteren. Dat betekent rechters. En Israel werd daardoor toen geregeerd. En die richters oordeelden toen zij regeerden. Zie ook Matt. 19:28 in dit verband.

Dan ziet u dat het echt genade is, want u kent allemaal de rechterstoel van Christus, iedereen zal behouden worden, maar het ligt er aan of u uw werken gebouwd heeft op het goede fundament.

Als u het niet heeft gedaan zal u uiteindelijk gered worden als door vuur, maar zelfs degene die gered is als door vuur zal de engelen regeren.

Zelfs degene met de laagste positie is zelfs nog boven de engelen gesteld, die enorme positie hebben wij gekregen.

Ziet u dan zijn wij echt méér dan overwinnaars.

Het is genade, en dat blijft het, maar gelovigen die afwijken of misschien net als Demas zeggen: ik geloof het wel, ik heb de tegenwoordige wereld lief, ik heb geen zin meer.

Die zal zelfs de engelen gaan regeren, wij zijn allemaal daarboven gesteld.

En wat wij nu zien is het plan van God, in de hemel en op de aarde.

Éénmaal zal alles in Christus zijn, alle dingen die in de hemel zijn en alle dingen die op aarde zijn en wij zijn allemaal boven die machten en overheden gezet.

Satan en zijn machten worden vernietigd, maar de engelen zullen ook aan ons onderdanig zijn omdat wij boven hen gesteld zijn.

Alleen, u heeft invloed op die positie die u straks heeft.

Als we kijken naar de overheden en machten in deze tijd hier op aarde dan kunt u zich daar een goed beeld bij voorstellen.

Niet iedereen kan generaal zijn, het is allemaal verdeeld.

Het is duidelijk dat degenen die bouwen op het fundament dat Paulus gelegd heeft, die zijn trouw aan het evangelie, die overkomen ook dat lijden, maar daarom zal het ook een eeuwig gewicht der heerlijkheid met zich meebrengen.

Dus wij zijn méér dan overwinnaars in de hemel, want wij zijn gered, maar gaan ook met Christus over de engelen regeren en wij worden als trofeen tentoongesteld daarboven, zichtbaar voor iedereen op aarde!

