

*Let op! Dit is een transcript van een preek.
Ik schrijf mijn preken namelijk nooit uit.
Dus het is soms niet helemaal zoals je het zou opschrijven.
Dus het is spreektaal en géén schrijftaal.
Ik vraag uw begrip hiervoor*

Hoe kunnen wij als winnaars over de zonde ook méér dan overwinnaars van de zonde zijn?

door Jan Stelma

We gaan weer verder met ons onderwerp over zonde. De vorige keer hebben we gesproken over dat we overwinnaars zijn over de zonde. En wat is zonde? *Het doel missen*, en we hebben bij de vorige studie een aantal omschrijvingen daarvan gezien. Johannes zegt dat al die onrecht doet, dat is zonde. Zonde is onrecht, er is er maar één recht in de wereld en dat is God, en als je dat overtreedt is het onrecht en dat is zonde. Het doel van ons is dat wij tót Hem zijn geschapen, zegt Kolossenzen, tot eer van Hem, om Hem te dienen, dat de Heere Jezus Christus groot gemaakt mag worden. Dat doel wordt natuurlijk volledig gemist bij de zondaren. Maar ín Christus kan dit nu wel en bereikt Hij wel Zijn doel want wij zijn de vervulling van Christus, wij zijn de completering van de Heere Jezus, Zijn lichaam. Hij is het Hoofd, zodat Hij via ons wat in de hemel is, die erfenis, dat Hij daar met ons gaat regeren, en dan zijn wij dus op onze bestemming, het doel wat Hij met de mensheid voor had. Dit is wel het verborgen gedeelte (zie gele gedeelte van het schema), maar voor het aardse (zie roze gedeelte van het schema) gedeelte heeft Hij ook een bestemming, dat Zijn Zoon groot gemaakt wordt op aarde. Zijn doel is dan in ons wel bereikt.

Daar hebben we de vorige keer een aantal dingen over gezien. In Christus is de zonde overwonnen, in Openbaring zegt Hij: *Ik heb overwonnen*, en ook later zie je dat gelovigen in de Grote Verdrukking en ook de gelovigen in de hemel zeggen dat zij hebben overwonnen door het bloed van Zijn Zoon. Daar zit de

overwinning en dat is niet alleen dan, maar dat is in de hele geschiedenis zo. Dus ja, dat is toch geweldig. Ik had vorige week bij de studie zo'n lijstje met allemaal teksten over: *Die zal zekerlijk gedood worden...* nou dan is het toch geweldig dat er nu werkelijk voor álles vergeving is. Als je die lijst toen zag! Die verzen kwamen allemaal uit de wet.

die zal zekerlijk gedood worden, zelfs als je even hout ging sprokkelen op de sabbat dan werd je ter dood gebracht, dat is ongelooflijk. Maar ook voor zonden zoals overspel en moord was geen vergeving mogelijk. U werd gewoon gestenigd en u kwam echt niet in de hemel daarna, dan zat u in de hel, en dan wel aan de verkeerde kant van de hel.

In de Bedeling der Genade waarin wij nu leven, kan een moordenaar gewoon gered worden, dat is ongelooflijk, voor alles is er vergeving, er is geen zonde die niet vergeven kan worden. Er is geen zonde tegen de Heilige Geest. Die is er gewoon niet in deze Bedeling der Genade. Dus dat geeft even aan wat een geweldige God wij hebben, en hoe groot Hij is en hoe liefdevol en lankmoedig Hij is en dat we daar nog steeds in leven. Ja, Hij is lankmoedig en Hij wil niet dat mensen verloren gaan maar wil dat ze gered worden. Hij wil geen toorn uitgieten over hen.

We gaan naar Kolossenzen 2:15. Als we even iets intypen om een woord op te zoeken op de online Bijbel is dat niet altijd honderd procent sluitend, want een ander woord voor overwinnaar in Kol.2:15 is namelijk triomferen. Dus dan mis je dat vers als je dat intypt. Dan ziet u maar hoe belangrijk het is dat u de Bijbel in uw hoofd hebt.

Kol.2:15 *En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd.*

Dus *door het kruis*, hij is de macht over de dood kwijt en Christus is opgestaan uit de dood. In Christus hebben wij de zonde overwonnen, Hij heeft het overwonnen en zijn de machten en de overheden ook overwonnen. Dus ja, dat is een geweldige overwinning. Dus in positie ben ik in Christus een overwinnaar.

Het onderwerp vandaag is: Wij zijn **méér** dan overwinnaars. En als u Romeinen 8 : 35-39 gaat lezen, dan leest u over het lijden, het zwaard, de overheid. En in al dat soort dingen zijn wij *meer* dan overwinnaars.

Het onderwerp in deze serie is gewoon zelf bedacht. Het is toegepast op verschillende aspecten in ons leven en telkens opgesplitst in positie en wandel. De positie is het overwinnaar zijn. De geestelijke wandel is het *meer* dan overwinnaar zijn. Dat hebben we met de wet gezien, met het lijden gezien, en zien het ook met de zonde. In positie ben ik een overwinnaar, maar als we spreken over méér van overwinnaar dan gaan we naar onze wandel.

Kijk, het hele lichaam van Christus kan zeggen: Ik ben in Christus een overwinnaar, in positie dus. Maar ik zou niet durven zeggen dat het hele lichaam van Christus kan zeggen: Ik ben ook méér dan overwinnaar over de zonde in mijn leven, want dat is het namelijk niet het geval. Dat gaan we vandaag zien.

Bent u in de wandel een overwinnaar?

We gaan naar Romeinen 5, een hoofdstuk van zekerheid.

Rom.5:1 *Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onzen Heere Jezus Christus.*

Dan... dat slaat op de verzen die er voor staan in 4:24-25, dus dat Hij aan het kruis is geslagen voor onze zonden en opgestaan voor onze rechtvaardiging. Nou als u dat gelooft bent u gerechtvaardigd door het geloof, en dan hebt u vrede bij God door onze Heere Jezus Christus en dan hebt u ook de toeleiding (toegang). In het dagelijkse leven kunnen we tot deze geweldige genade die we hebben altijd naar Hem toegaan en hulp krijgen, met Hem communiceren. Het is niet mogelijk, zoals u wel eens leest of hoort, dat: "de hemel als koper was", met bidden.

Dat is een bekende uitspraak, en waar komt die vandaan? Die komt wel uit de Bijbel hoor, maar uit het Oude Testament, onder de wet. "Ik kon bidden wat ik wilde, maar het leek wel of ik niet gehoord werd..." Maar dat is niet mogelijk vandaag de dag, want

wij hebben altijd toegang tot die genade, de hemel is nooit van koper, Hij hoort altijd naar ons. Hij is altijd vóór ons.

En als u dan doorleest in hoofdstuk 5, dan leest u allemaal bevestiging van uw zekerheid, allemaal wat wij hebben, maar niet wat wij doen. Daarom gaat Romeinen 1 tot 5 vooral over leer, maar we willen ook de praktische kant. Er is een leer ook over de wandel, want als we naar Romeinen 12-16 gaan dan gaat hij de leer toepassen. Hoe ga ik Christus in een situatie gestalte geven in mijn leven?

Romeinen 1 tot en met 11 is eigenlijk allemaal leer, en Romeinen 6 tot en met 8 is de leer over onze heiligmaking. Hoe moet ik wandelen? In het Engels zeggen ze het heel mooi dan hebben ze het over justification(1-5), sanctification(6-8), en dan glorification(9-16).

Romeinen 6-8 gaat dus over onze heiligmaking en dan komen we bij de praktijk. Romeinen 5 gaat over wat u allemaal hebt, en dan in Rom.6 krijgen we dus de vraag: Wat kan ik nu wel en niet doen?

Rom.6:1 *Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?*

Er is hier een natuurlijke vraag die opkomt: *Zullen wij in de zonde blijven?* Er staat niet: Zondigen wij dan nog? Die vraag komt niet op. Dat zeggen sommige mensen misschien wel: *Eénmaal een kind van God dan zondig je niet meer.* Maar nee, dat is niet zo. Want Paulus zegt: *Zúllen wij dan in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?* Dus het is mogelijk dat u zondigt. In Romeinen 6 staat veertien keer het woordje zonde. Maar u moet uw positie weten die u hebt, dus daarom:

Rom.6:2 *Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?*

Zonde... niet de zonden, dit gaat over de oude mens, uw vleeselijke natuur, daar gaat zonde hier over. Onze zonde (enkelvoud), onze oude mens, die is mede gekruisigd en onze zonden (meer-voud) zijn vergeven. Dus we spreken over de wortel en de tak.

Romeinen 6 gaat over de wortel. U bent mede gekruisigd en dat moet u wéten. Dat heeft u nodig om te weten, zodat u de zonde weet te overwinnen. Dat is waar het in deze studie over gaat: "Méér dan overwinnaars over de zonde".

Wéét uw positie als een overwinnaar, want Paulus spreekt hier vanuit de positie dat wij weten dat wij overwinnaars zijn in Christus. Dus wij zijn gerechtvaardigd door het geloof en Christus stierf voor onze zonden en is opgestaan en Romeinen 6 leert u heel duidelijk dat u voor de zonde e bent afgestorven.

Let op uw positie is, terwijl u nog zondigt, nog wel die van een overwinnaar, want uw zondige natuur is en blijft aan het kruis geslagen. Uw positie is en blijft die van een overwinnaar. Iemand die, net als Christus uit de dood is opgestaan. Wij zijn opgestaan zonder zonde, dat is onze positie.

Maar ik wil weten: *zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?* Nee zegt Paulus: *Dat zij verre, wij die der zondé gestorven zíjn...* dus dat is tegenwoordige tijd, nu, zo moet u naar uzelf kijken. *...hoe zullen wij nog in dezelve leven?* Dus met andere woorden: mijn positie is dat ik voor de zonde ben gestorven, ik ben dus die overwinnaar in Christus, met de zonde is afgerekend. Ja, en hoe gaan wij dan nog daarin leven!

Nou, dan moet u iets weten, en dat weet u pas als u Romeinen 6 begrijpt.

Helaas leest bijna iedereen hier waterdoop in. Ik vroeger ook. Maar daar gaat het helemaal niet over. *Weet gij niet...* Ziet u, dus dat moet u weten! Paulus zegt heel veel in zijn brieven: *Weet gij niet.*

Dus u die leest daar zegt Paulus eigenlijk tegen: "Weet u niet dat u een overwinnaar bent in Christus over de zonde? Weet u uw positie niet?"

Rom.6:3-4

3 Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven door den doop in den dood, opdatelijkerwijs Christus

uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

Niet door de doop in water, dit is een geestelijk iets, namelijk een geestelijke doop. Dat moet u weten zegt Paulus tegen u. Als u de geestelijke doop begrijpt, dan weet u dat u letterlijk in Zijn dood gedoopt bent. En dat moet u weten. In vers 3 zegt hij: *Of weet gij niet.*

Rom.6:5-6

5 Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding. 6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde tenietgedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.

Vers 6: *Dit wetende*, dus dat weet u nu over de doop in Zijn dood, dat we één plant zijn geworden met Hem. En als u dat in vers 5 bent, die éénheid, dan bent u het ook in Zijn opstanding. Dus dan weet u dat uw oude mens met Hem gekruisigd is, *opdat het lichaam der zonde tenietgedaan worde.*

Het lichaam der zonde...., straks krijg ik echter een ander lichaam daarvoor in de plaats en dat is de glorification, de verheerlijking, de glorificatie in het Nederlands gezegd. God ziet mij reeds als verheerlijkt en zo moeten wij ook naar onszelf kijken als u in de spiegel kijkt. Ja, we worden ouder, het wordt misschien allemaal wat minder, maar ik ben reeds verheerlijkt. Ik krijg zo dat nieuwe lichaam.

Nu heb ik dat echter nog niet want ik heb nog dat lichaam der zonde. Dus wat zegt hij? U wéét het, de oude mens is met Hem gekruisigd. Er staat ook weer: **ís**. Dat hoeft u niet elke keer opnieuw te doen, dat is gebeurd.

Opdat het lichaam der zonde tenietgedaan worde. Wat is tenietdoen? Dat is vernietigen. **Worde**. *Opdat wij niet meer de zonde dienen.* Dus die wetenschap dat mijn oude mens met Christus gekruisigd is dat moet voor u voldoende zijn.

Opdat (= Met de bedoeling dat). Als u dat weet wordt uw lichaam van de zonde van zijn kracht beroofd zeg maar. Dat betekent hier tenietgedaan. Ja, ik sta hier nog, mijn lichaam is nog springlevend. Maar de krácht van het lichaam der zonde díe wordt dan tenietgedaan en dat is de doop in Zijn dood. Nou dan kunt u oceanen met water over u heen gieten maar daardoor krijgt u geen kracht hoor! Dat is een symbool, maar dat is geen werkelijkheid. Daarom is het zo mooi dat er staat dat u het moet weten. En waarom dan? *Opdat wij niet meer de zonde dienen,* dat is uw levensheiliging. En als u dat doet, dit weet en gelooft dan bent u niet meer alleen overwinnaar over de zonde maar dan ben ik méér dan overwinnaar over de zonde.

Want ik heb nog steeds dat lichaam der zonde. Door dit te weten dan wordt die kracht van het lichaam der zonde tenietgedaan, en dan ga ik de zonde niet meer dienen. Er staat niet dat u nooit meer zondigt, dat staat er niet, want dat is nog steeds zo.

Rom.6:8-9

8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven. 9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem.

En zo zien we dan ook in vers 9: *Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem.*

Dus het is heel belangrijk dat u dit weet.

Hoofdstuk 6 moet u gewoon weten. In vers 8 staat: *Indien wij nu met Christus gestorven zijn zo geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven,*

*Indien.....*dat is geen onzekerheid, want wij zijn met Christus gestorven weten wij nu juist. Maar *indien* betekent hier *juist omdat*. En dan ziet wij dat we het ook moeten geloven. Alleen weten is niet genoeg. Er zijn misschien genoeg mensen die het wel weten, maar geloven ze het ook? En past u het ook voor uzelf toe? Is het de waarheid? Ja, dat is het 100%. Nou dan moet u het dan ook gaan geloven. En als u het éénmaal gelooft wat gaat

u dan doen? Dan in in ons leven in praktijk gaan brengen. In onze wandel moet u het daarvoor gaan houden. Dat ziet u heel duidelijk staan in vers 11.

Dus in vers 9 *weten wij*: Hij sterft niet meer, de dood heerst niet meer over Hem.

Rom.6:10 *Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode.*

Dat is wat Christus betreft: Hij is gestorven, begraven en opgestaan. Ik ben **met Hem** gestorven voor de zonde, dood voor de zonde, ik ben ook **mede** gestorven, ik ben ook **met Hem** opgestaan, net als Hij dat is. Dat is allemaal geestelijk gebeurd. Hij sterft nooit meer, éénmaal gestorven en Hij leeft nu altijd voor God.

En dát kunt u nu ook voor uzelf toepassen, daarom is deze genadeboodschap het mooiste wat er is. De geestelijke doop is het mooiste wat er bestaat als u dat weet.

Helaas is daar heel veel strijd over, over deze waarheid. Ongelofelijk eigenlijk, als u dit toch weet, wow, dan wilt u niet meer met water gedoopt worden. Dit is de enige echte ware doop!

Rom.6:11 *Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onzen Heere.*

Alzo ook gijlieden... net zoals met Christus. Op Christus is toch de zonde gelegd? En dan zegt hij dus nu: *houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt...* qua positie bedoelt hij dat. Dus u bent levend in Christus Jezus, onzen Heere. Voor God ben ik levend, ook al zondig ik nog zoveel. En dan gaat u waarschijnlijk ook zo slecht naar uzelf kijken, maar u moet altijd dit onthouden: *Houdt het daarvoor!* Dus die tekst **moet** u weten, en dan kunt u die tekst uzelf steeds weer te binnen brengen, of u kunt er anderen mee bemoedigen en steunen.

Let op: God is vóór u, u bent Zijn kind, u bent verlost, Hij ziet u **altijd** dood voor de zonde, ook al hebt u gezondigd, misschien wel een hele vreselijke zonde.

Het staat hier: *dat gij wel der zonde dood zijt...* ook weer tegenwoordige tijd. Belangrijk die woorden. *Maar Gode levend zijt...* niet elke keer weer: *"Oh, ik heb me bekeerd, ik heb alles beleden en gelukkig ben ik weer levend voor Hem"*.

Nee, dat b́ent u! Levend voor Hem! Wat u ook doet, altijd! Dat is wat Paulus wil dat u dat weet en dat u het ook daarvoor houdt. Maar let op: *In Christus Jezus onzen Heere* natuurlijk. En dan krijgt u als u het daarvoor houdt, dat u het ook gaat toepassen in uw leven:

Rom.6:12

Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams.

Dat dán... dus om die reden, die we net hebben geleerd, als u dit weet, dat die zonde dan niet gaat heersen in uw sterfelijke lichaam. Want wij hebben dat sterfelijke lichaam, het lichaam der zonde nog. Dus geestelijk is mijn zondige, oude mens gestorven, maar het leeft nog in mij, maar dit is zó krachtig dat als u het daarvoor houdt dan hoeft de zonde niet meer te heersen in uw sterfelijke lichaam. Want het is de Geest die u die kracht geeft, die gaat hiermee aan de slag als u dit gelooft.

U weet het, u gelooft het, u houdt het ervoor, u past het toe en dan gaat het werken in u. Dan komt de Geest in actie. Kijk maar: *dat die niet heerse in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams.*

Ziet u: om háár te gehoorzamen... wat? Dat zondige lichaam, dat wil wél zondigen, dat wil de Heere niet dienen. Maar dan krijgt u te maken met vers 13, dat u een keus maakt:

Rom.6:13 *En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelf Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid.*

Als mensen die uit de dood zijn opgestaan, dwz geestelijk is dat al zo, maar straks krijgen we dat nieuwe lichaam, en dan is het dus helemaal zo. Maar ik maak de keus, ik geloof het, ik weet

het en ik ga het daarvoor houden, en dan maak ik de keus dat ik niet meer de ongerechtigheid wil dienen, maar ik wil een wapen voor God zijn der gerechtigheid. In 2 Timotheüs 3:16 zegt hij het toch?

2 Tim.3:16 *Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is.*

Die in de rechtvaardigheid is... Ja, een rechtvaardig leven leiden, niet mijn gerechtigheid, maar die uit Hém is, een wapen der gerechtigheid zijn wij dan. En dan moet u dus stellen, dus met andere woorden: Zwicht niet voor dat lichaam, onderwerp u niet aan dat lichaam der ongerechtigheid, maar onderwerp u juist aan de gerechtigheid. En daar hebben we een heel belangrijke sleutel voor:

Rom.6:14 *Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.*

Want... dat is een redengevend voegwoord. Dus het geeft de reden van het vers ervoor aan, vs 13 dus. Het legt hier uit waarom je nu dus wel je leden tot wapenen der ongerechtigheid kan stellen. Toen ik ongelovig was kon ik dat niet en toen ik gelovig was maar onder de prediking van de wet ook nog niet. Maar sinds ik de boodschap van genade ken en de doop in Zijn dood nu begriep, (dat dat geestelijk en niet met water is) heb ik het gereedschap om dat wíl te kunnen. Want dan zegt hij: *Want de zonde zal over u niet heersen...* want daar gaat het hoofdstuk over, namelijk dat de zonde niet in u gaat heersen, want u heeft die zondige natuur nog, de oude mens zoals Romeinen 6 zegt.

Ik weet nog wel dat toen ik gelovig werd dat ik dacht dat het allemaal van zelf zou gaan, roken stopt vanzelf, drinken stopt vanzelf, allerlei andere dingen gaan allemaal vanzelf stoppen, maar dat gebeurde niet. Ik kreeg wel dat ik dacht: Hé dit klopt niet, de Geest ging in mij werken, maar toen had ik nog niet het gereedschap om het werkelijk te kunnen overwinnen, die kracht miste ik toen nog. Ik probeerde toen wel dingen te overwinnen.. Je kunt ook andere krachten krijgen, want ik hoorde en dacht:

Ik ben een priester en in de Bijbel zag ik: een priester drinkt geen alcohol, en toen ben ik gestopt.

Maar roken dat ging gewoon door. Hé, hoe kan dat nou? Ik wil de Heere dienen, dus als priester drink ik geen alcohol meer en dat is ook niet meer gebeurd. Maar met het roken wist ik ook al: Hé, ik moest iets *stellen*! Daar kwam ik toen achter, want diep in mijn hart dacht ik: Dat doet God wel eventjes, huppekee het is weggenomen. Nee, dit ging om Rom. 6: 13, en toen ik dat besefte maakte ik ook echt die keus: Nee, ik wil het niet!

En dat was niet vanwege het argument dat ik een tempel van de Heilige Geest ben en dat je dan niet hoort te roken. Nee het is meer dat ik de kracht miste in mij om gewoon simpel zo'n domme sigaret te kunnen laten liggen.

Maar dat kan toch niet? De kracht van de opstanding heeft Christus uit de dood opgewekt, die zit in mij en ik kan dat stinkstokje van mij niet laten liggen? Toen maakte ik die keus en het was in één klap afgelopen, gelijk weg.

En daarom: *de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.*

Dit is voor ons nu **hét** sleutelvers dat de zonde in u niet gaat regeren, dat is zeg maar **dé** overwinningsleutel voor ons praktische leven. Want wij willen toch, tenminste ik niet, niet alleen overwinnaars zijn over de zonde, ik wil **méér** dan overwinnaar daarin zijn. Ik wil in mijn dagelijkse leven die zonde ook niet meer laten heersen, dat is wat vers 14 zegt. Nou, dan hebt u dit nodig om dit te weten.

Romeinen 6 is dus de heiliging en de overwinning. Overwinning in de praktijk, in uw dagelijkse leven, want u leeft nu éénmaal in dit zondige lichaam. Maar ga met mij mee naar Hebr 10:26, want u moet wel het woord der waarheid recht snijden. Ik kom daar constant op terug. Een voorbeeld:

U moet waarheid van waarheid scheiden. Dat staat niet zo in de Bijbel, want Paulus zegt dat wij het woord der waarheid recht moeten snijden in 2 Tim. 2:15. Maar de hele Bijbel is toch de waarheid? Dus wat bedoelt Paulus?

Wij moeten scheiding maken. Wel, de hele Bijbel is waarheid maar de Bedeling der genade en de waarheid die daarvan is, (de brieven van Paulus) is nu voor ons en als u dat doet dan scheidt u waarheid van waarheid. De gehele Bijbel is waar, maar u kunt niet alles op uzelf toepassen. Als u kijkt naar:

Hebr.10:26 *Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden.*

God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Zij hebben hier in Hebreeën ook kennis van de waarheid, maar voor hun is kennis van de waarheid dit en dit, (roze gedeelten van het schema). Het profetische programma met Israel dus. En dus niet dat wat verborgen was (gele gedeelte van het schema). Het is allemaal 100% waar, maar let op! Als u deze waarheid uit Hebreeën 10:26 op uzelf toepast is het volgende vers ook voor u: *...zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden!*

Ons onderwerp is meer dan overwinnaars over de zonde. Dus als ik het goed begrijp in vers 26 : *als ik willens zondig terwijl ik de kennis van de waarheid ontvangen heb...* heb ik dan ook vers 26? Er blijft dan dus geen slachtoffer meer over voor de zonden als ik bewust zondig...! U kunt misschien ook wel eens per ongeluk zondigen, maar de meeste zonden zijn natuurlijk wel bewust, en dan zit ik met een probleem volgens dit vers wat de zonde betreft in mijn leven. Dan ben ik op eens geen overwinnaar, en al helemaal geen *meer* dan overwinnaar over de zonde in het dagelijkse leven meer. Dan lijd ik hier juist een nederlaag.

Weet u nog: : *...die zal zekerlijk gedood worden*, uit dat lijstje wat ik had vorige keer. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat wij hier lezen : , *zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden.*

Waarheid van waarheid scheiden moeten we doen, ook in verband met de zonde van mijn leven, mijn dagelijkse leven.

....willens zondigen..... dat heeft namelijk met 666 te maken, en als u *dié* zonde hebt gedaan, ja dan is het gebeurd met u, dan is

er geen slachtoffer meer. Kijk in het Oude Testament waren er geen offers voor bepaalde zonden. En hier in Hebreeën hebben we, ná ons, na de bedeling der genade waarin wij nu leven (roze gedeelte schema) nog maar één zonde die niet vergeven kan worden, en dat is deze, namelijk de antichrist aannemen. Dat is de mens der zonde. Als mensen dan dié zonde begaan, namelijk hem aannemen als de Messias, dan is er geen overwinning. Maar voor de gelovigen in de Grote Verdrukking is er wel overwinning. Kijk in 1 Johannes 3, dat is hun waarheid:

1 Joh.3:9 *Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet; want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.*

Hè, ik heb net in Romeinen gelezen dat.. *zullen wij nog zondigen?* Maar als je uit God geboren bent dan doe je de zonde niet staat hier. Maar Paulus leert juist: *want de zonde zal over u niet heersen*, maar wij zondigen nog steeds. Daarom zegt Paulus *niet over ons heersen*. En niet dat wij nooit meer zondigen want dat doen wij namelijk nog steeds.

Ziet u hoe belangrijk het is, waarheid van waarheid scheiden? Wat is voor mij en wat is niet voor ons.

Want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Let op de context in het bredere geheel en dan weet u ook hier dat hij hier spreekt tegen wie? Tegen de kleine kudde, en iedereen die in de kleine kudde zit die gaat die zonde niet doen, dat hij de antichrist aanneemt. Dié zonde spreekt hij over. Dat is de zonde tot de dood, en daar hebben zij dus de overwinning in als zij dat niet doen.

U ziet het trouwens ook in 1 Joh.5:16b staan en 17:

1 Joh.5:16b-18

... 16b Er is een zonde tot den dood; voor dezelve zonde zeg ik niet dat hij zal bidden. 17 Alle ongerechtigheid is zonde, en er is zonde niet tot de dood. 18 Wij weten dat een iegelijk die uit God

geboren is, niet zondigt; maar die uit God geboren is, bewaart zichzelf, en de boze vat hem niet.

Die zonde, daar spreekt hij over. Als u niet recht snijdt komt u hiermee in de problemen, want als u zondigt dan bent u waarschijnlijk niet uit God geboren... U kunt trouwens ook zeggen: *de zonde tegen de Heilige Geest*, want dat is dan weer actief in die tijd (schema, roze gedeelte na het gele gedeelte) na ons als wij opgenomen zijn.

U kunt de Bijbel weten, maar dan moet wél het woord der waarheid recht snijden, want als u dat niet doet komt u onherroepelijk in de problemen wat zonde betreft.

Wij moeten bij Paulus blijven **Rom.6:14** *want de zonde zal over u niet heersen*, hij zegt niet dat u nooit meer zult zondigen, dat staat er niet, *want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.*

U kunt geen enkele zonde doen dat er geen vergeving voor is. Maar na ons is dat wel het geval.

Ga met mij mee naar Kol.1:23. We moeten daar voortdurend in blijven, want als u naar een andere leer gaat dan kan die kennis verloren gaan, die wordt dan vervangen door een andere waarheid die ook in de Bijbel staat, waardoor u voor uw gevoel die zekerheid gaat kwijtraken, dat kan, en dat is ook wat Paulus zegt:

Kol.1:23 ***Indien gij maar blijft in het geloof**, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de creatuur die onder den hemel is; van hetwelk ik, Paulus, een dienaar geworden ben.*

Dus wat Paulus verkondigt, *niet weggetrokken worden als de vloed* zoals hij ook in Efeze zegt: *heen en weer*. De Kolossenzen hebben het van Epafraas gehoord. Dit vers wordt nog wel eens gebruikt dat u uw behoudenis zou kunnen verliezen. *Als u maar in het geloof blijft...* u moet in het geloof blijven hoor, want anders... Nee, dat heeft te maken met dat als u deze leer van Paulus

zou verlaten. Het geloof dat gefundeerd en vast is voor u, als u zich daarvan laat wegtrekken, van dit evangelie, en u dan met andere leringen te maken gaat krijgen, dan gaat u ook die zekerheid die we net in Romeinen hebben gelezen kwijtraken.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u helemaal geloofd hebt in de doop door de Heilige Geest en dat u op een gegeven moment in een andere kerk komt met een andere leer en u dus deze boodschap verlaat (en daarmee Paulus), dat u dan uw eigen kind laat dopen b.v. de kinderdoop of de volwassendoop gaat doen. Dat is gewoon mogelijk terwijl wij denken: dat gaat nooit gebeuren bij iemand die Paulus altijd gevolgd heeft, maar het kan zeker wel. Dat weet ik namelijk ook uit de praktijk.

In Amerika heb ik bij een genade voorganger genaamd Ivan Burgener gelogeed met David mijn zoon naar een conferentie geweest. Ik ben toen in St.Louis geweest, hij woonde in Collinsville een dorpje er tegenaan en die voorganger had een zoon die hij ook helemaal opgevoed had in de genade boodschap. Die is uiteindelijk naar een charismatische gemeente gegaan. Hij had een bepaalde ziekte, ik weet niet meer wat, maar daar had hij wel zijn medicijnen voor. Dan komt hij dus bij een charismatische gemeente en die zeggen dan *Nou, God geneest jou wel*, dus die medicijnen...laat die maar zitten. Later hebben ze zijn kleren aan de oever van de rivier gevonden en dat is alles wat ze gevonden hebben, verschrikkelijk toch. Opgevoed in het genade evangelie en helemaal omhelst en dan op de één of andere manier heeft hij het verlaten met alle gevolgen van dien. Zoiets kan er dus gebeuren terwijl je daarvoor alle zekerheid en alles had. Dit is wel een extreem voorbeeld natuurlijk, maar alles is mogelijk als je de gezonde leer verlaat.

Zo ziet u wat er gebeurt als u het geloofd hebt en u gaat het verlaten en u gaat iets anders geloven, dan kunnen er allemaal dingen gaan gebeuren in uw leven. Daarom zegt hij: Blijft in het geloof en u dat zich niet laat wegtrekken van de hoop van het Evangelie. U blijft altijd verlost, dat wel, u blijft overwinnaar over de zonde. Maar of u dat dan zelf nog weet? Die kennis kan dan

helemaal op een gegeven moment verdwijnen uit uw hoofd als u dat door andere leringen laat vullen.

Wij zeggen altijd: *Dit vergeet je toch nooit meer! Dat kan toch niet?* Dat zeg ik ook. Maar toch ken ik voorbeelden dat men compleet helemaal naar iets anders is gegaan en dit hebben verlaten.

Dus dan ziet u in de Bijbel voorbeelden van hoe Paulus ons de sleutels aanreikt om meer dan overwinnaar te zijn over de zonde in uw dagelijkse leven. Dus iedereen in het lichaam van Christus is een overwinnaar, maar in de wandel zijn er helaas heel veel verliezers. Kijk maar in 2 Korinthe 12, want de Korinthiërs zijn daar natuurlijk een voorbeeld van, een hele vleselijke gemeente.

2 Kor.12:20 *Want ik vrees, dat als ik gekomen zal zijn, ik u niet enigszins zal vinden zodanigen als ik wil, en dat ik van u zal gevonden worden zodanig als gij niet wilt; dat er niet enigszins zijn twisten, nijdigheden, toorn, gekijf, achterklap, oorblazingen, opgeblazenheden, beroerten.*

Dat is er allemaal aan de hand daar, dat is toch de zonde? Hij zegt toch ook: Er zijn partijschappen bij jullie, zijn jullie dan geestelijk? Nee, jullie zijn vleselijk. De zonde is in jullie midden, die heerst.

2 Kor.12:21 *Opdat wederom, als ik zal gekomen zijn, mijn God mij niet vernedere bij u, en ik rouw hebben over velen, die tevoren gezondigd hebben, en die zich niet bekeerd zullen hebben van de onreinheid en hoererij en ontuchtigheid, die zij gedaan hebben.*

Dus ja, daar is duidelijk geen meer dan overwinnaar over de zonde aanwezig. Nee, daar heerst de zonde. Paulus spreekt in die brief ook ergens dat als je hoererij doet dan zondig je tegen wie? Tegen Christus! En hoererij is ook tegen uw eigen lichaam zondigen zegt hij duidelijk. Het gaat mij even over het woordje zonde en zondigen. Dus het zijn mensen die zondigen in hun dagelijkse leven, rechtszaken bijvoorbeeld, een broeder voor het gerecht slepen. En hier in 1 Kor.12:21 zonde met je eigen lichaam. *Kwade samensprekingen verderven goede zeden (1 Kor.*

15:33) noemt hij ook zonde en dat heeft dan te maken met de leer van de opstanding, als u daar niet in gelooft dan heeft dat ook effect op uw zondige lichaam des vleses toch? Denk ook aan 1 Korinthe 5:1 die man die met de huisvrouw van zijn vader leeft, dat zijn allemaal zondige dingen. Dat is allemaal aan de hand in die gemeente in Korinthe. Zij zijn wel gelovigen die overwinnaars zijn in Christus over de zonde qua **positie**, maar in de **praktijk** zijn ze **verliezers**, en dat is niet wat God wil. Dus de oproep is:

Rom.13:14 *Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.*

Als u de keus gemaakt hebt vanuit Romeinen 6, *Stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid*, dan heeft hij het in dat hoofdstuk heel duidelijk over dat de zonde niet over u zal heersen. Dus niet zozeer dat er nog gezondigd wordt, maar dat die zonde echt heerst in de levens van mensen en dan klopt er iets niet. Dan hebben ze geen keus gemaakt op de één of andere manier. Want als u de keus maakt dan gaat dat werken in u.

Ja, Romeinen 13:14 is de oplossing, ik vind het altijd een hele mooie tekst. Dat vlees begeert en wil alleen maar zondigen. Dus dat wij niet gaan doen wat het vlees wil. Dan moet u de Heere Jezus Christus aandoen, dat is een actie, dat is praktijk, dat moet u doen, dat is die keus die u maakt. Maar u ziet ook in de context heeft hij het ook over ontuchtigheden, twist, nijdigheid, brasserijen, dronkenschappen, slaapkamers, seksuele ontuchtigheden en al dat soort dingen. Er is maar één oplossing: de Heere Jezus aandoen! En dat is zoals Paulus vertelt, en dan bent u overwinnaar over dat vlees, die dat allemaal begeert.

Romeinen 12:21 *Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.*

Als u midden in zoiets zit, en u weet het hè, dan heeft u misschien een woordenwisseling, en dan gaan de hakken in het zand en gaat u uzelf verdedigen, en dan zit u in een kwaad iets, maar hoe overwint u nu het kwade? Door het goede te doen, *dóór* het goede te doen! Bedenk hetgeen Paulus zegt. Doet aan, dan bent

u méér dan een overwinnaar, dat het vlees niet in u gaat regeren.

Gal.2:19-20

19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik God leven zou. 20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

Ik ben met Christus gekruist; en ik leef... dat is mijn positie . Maar let op: En hetgeen ik nu... in dit lichaam, in dit leven, in het vlees leef, in dit lichaam, hoe leef ik dat dan? Dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, dat is mijn wandel.

Wetende: Die mij liefgehad heeft en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. Als ik zo leef door het geloof van de Zoon van God dan heb ik die overwinning over de zonde. Want kijk hij zegt ook in vers 21:

Gal.2:21 *Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven.*

Ik doe de genade Gods niet teniet... dat is de genade die u leest in vers 19,20, Die mij liefgehad heeft en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

Ik ben met Christus gekruist, dat is Romeinen 6, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij, dat is mijn overwinningspositie, dat ik in Christus ben. Maar dan, zolang ik hier ben en in dat lichaam der zonde leef, hoe leef ik dat? Door het geloof des Zoons Gods. Dan moet u toch echt bij de gezonde leer zijn, en als u dat doet:

Want indien de rechtvaardigheid door de wet is... denk aan de Galaten en u dus weet dat onder de wet de zonde gaat toemenen, ja weet u als u zo denkt dan zegt Paulus daarover: zo is dan is Christus tevergeefs gestorven.

Waarvoor is Hij dan nog gestorven? Niet alleen om u te redden hoor, maar ook dat u een godzalig leven gaat leiden tot eer en

glorie van Hem, dat de zonde niet in u gaat regeren. Dus Christus onder de wet in de evangeliën volgen, als u dat doet dan is dan is Hij tevergeefs gestorven. U mag dan wel overwinnaar zijn, maar u bent geen *meer dan overwinnaar over de zonde*, want dat gaat dan in u heersen.

Galaten is hét Bijbelboek van Paulus waar drie verzen staan helemaal vol met zonden die zij als gelovigen doen (Galaten 5:19-21). Romeinen spreekt ook wel in een paar verzen over een aantal zondige dingen, maar dan spreekt hij over de ongelovige wereld. Maar het is een schande dat u dat bij gelovigen ziet staan. Maar let op:

Gal 5:16 *En ik zeg: Wandelt door den Geest, en volbrengt de begeerlijkheid des vleses niet.*

En dit is dus de oplossing, hier zien we het weer. Dus ga nu niet volbrengen wat het vlees begeert.

Gal.5:17 *Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet.*

Nee, want wat ik wilde dat doe ik niet, dat is wat de wet doet, zie Romeinen 7, ze staan tegenover elkaar. En als u zich onder de wet plaatst dan wilt u misschien wel graag voor de Heere leven, maar dan doet u het juist niet, het lukt niet. De Geest gaat u niet helpen hoor onder de wet, en daarom vers 18:

Gal.5:18 *Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.*

Door het Woord der waarheid recht gesneden, Paulus volgen, dan wordt u door de Geest geleid en bent u niet onder de wet. En daarmee tegelijkertijd niet onder de wet der zonde, want dat is die kracht die zonde in u levend maakt. Dat is opgelost als u door de Geest geleid gaat worden. Maar wanneer wordt u door de Geest geleid? We weten het hè, laten we naar Romeinen 8 gaan, dat is gewoon door de Geest wandelen, ik ben eigenlijk net vergeten in Galaten 5:25 te lezen dat hij zegt:

Gal.5:25 *Indien wij door de Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.*

Dit is van positie naar wandel. Door de Geest **leven** bent u overwinnaar over de zonde, door de Geest **wandelen** bent u meer dan overwinnaar over de zonde.

Rom.8:1 *Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.*

Dit gaat over onze wandel.

Rom.8:2 *Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.*

Ziet u, dan bent u niet meer onder de wet der zonde als u door de Geest geleid wordt. Dan ben ik vrijgemaakt van de wet der zonde, die alleen maar de dood oplevert. Geestelijke dood betekent hier geestelijke ervaring. Dan is dat lichaam der zonde in praktijk dus niet teniet gedaan en dan gaat u toch de zonde dienen. En Romeinen 6 leert duidelijk dat als ik het daarvoor houd en ik weet het dat mijn oude mens mede gekruisigd is en ik dat ook echt geloof en het toepas, dus echt die keus gemaakt heb, dan ga ik de zonde niet meer dienen, want ik ben onder de genade, niet meer onder de wet.

Rom.8:3-4

3 Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zedende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. 4 Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

*Opdat het recht der wet, het recht, de gerechtigheid... **niet gedaan** wordt **dóór** ons, maar **vervuld** wordt **ín** ons, en dat is door de Geest wandelen. Want wat wil de wet? Wat is het recht der wet? Antwoord: Gerechtigheid. Hoe kunnen wij nu rechtvaardig leven? Door de wet te doen? Nee, maar het principe van de wet (die heilig, rechtvaardig en goed is) dat kan wél in mij vervuld*

worden. Hij heeft het al voor mij gedaan en ik hoef alleen maar te gehoorzamen samen met het Woord rechtgesneden, en de Geest gaat het in mij doen. En dan zien we dat in vers 11 en 12 ook staan:

Rom.8:11 *En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.*

Ook uw sterfelijke lichamen leven maken... Hoezo? Is mijn lichaam dood of zo? Ik ben springlevend! Ja, maar uw lichaam begeert de zonde en kan alleen maar zonde doen, dat is dat sterfelijke lichaam. Maar *door Zijn Geest...* dat is de oplossing, die gaat het levend maken, dat wil zeggen levend voor God maken, dat ik rechtvaardig ga leven, heilig ga leven, geen zonde laat heersen in mijn leven. Dát is levend maken. Hoe? Door Zijn Geest Die in u woont, die woont in u.

Rom.8:12 *Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.*

Wij hebben geen enkel excuus meer dat de zonde in mij gaat heersen. Ik hoef niet meer de wil van mijn zondige ik, mijn oude mens te doen. Dat hoeft niet meer. Ik kan het toch niet overwinnen, maar Gods Geest is zo krachtig met de kracht van de opstanding, samen met het Woord der waarheid rechtgesneden. Dan ga ik door de Geest wandelen, ik ben niet meer onder de wet, maar onder de werking van Gods Geest, de wet des geloofs noemt Paulus dat.

Rom.8:13 *Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.*

Zo zult gij (geestelijk) sterven... Ik heb een keer een uitleg gelezen en die sprak over: Dan ga je dood. Nee, hij spreekt over geestelijk dood, dan doet Gods Geest niets meer in u en heeft u ook geen overwinning meer over dat lichaam der zonde. Maar de Geest Die doodt de werkingen of de daden van het lichaam, en

dan zult u leven, dat wil zeggen: Dan zult u voor God leven, dwz een heilig en rechtvaardig leven. En we weten uit Efeze 3 vers 16 dat Hij door Zijn Geest werkt. Waar? In de inwendige mens, en dat is waar het gebeurt. Dat is waar uw lichaam onder controle gebracht wordt.

Efeze 3:16 *Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens.*

Dat is het hele proces, dat is de hele formule om méér dan overwinning te hebben over de zonde in uw dagelijkse leven, levensheiliging.

Dus hebben wij de overwinning over de zonde? Wij **kúnnen** die altijd hebben. Ik **héb** overwinning behaald in Christus over de zonde, en mijn zonden, ze zijn vergeven en dat weet ik door Paulus, en ik blijf hier daarbij, want als ik dat niet doe dan raak ik die zekerheid ook kwijt, en dan moet ik misschien weer vergeving vragen en zonden belijden enz. Nee, maar als ik hier bij blijf dan weet ik, dan heb ik áltijd de overwinning, want Christus geeft die overwinning. Moet ik het doen? Nee, Christus geeft het mij. En dan zegt Hij ook altijd.

2 Kor.2:14 *En Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en den reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen.*

Hier zien we niet overwinnen, maar triomferen, dat is ook overwinnen. Hoe? In Christus. Het gaat mij hier even om de overwinning, dat is niet eventjes, zo nu en dan. Als u hieraan gehoorzaamt heeft u altijd de overwinning, ja, altijd de overwinning en bent u méér dan overwinnaar. En zo hebben wij dus méér dan overwinning over de zonde, en we hebben daardoor ook een veel gezonder leven omdat wij de zonde overwinnen. Want als wij Galaten 5:19-21 lezen, dat is zeer slecht voor u toch? Daar kunt u alleen maar ziek van worden, ziektes krijgen of ongezond leven door een ongezonde leer. En als u denkt: Nou ja, het valt wel mee, kijk dan maar naar de Korinthiërs, volgens mij waren die niet zo gezond. Velen slapen zegt hij in 1 Korinthe 11, en er is

daar van alles aan de hand, en de zonde heerst daar. Dat is bepaald niet een mooi beeld van het huis Gods wat de gemeente, de plaatselijke gemeente Gods is toch? Een mooie oproep voor ons allemaal, het kan, het kán!

Gebed:

Vader, dank U wel Vader voor Uw Evangelie van Uw genade en dat wij in Christus de overwinning hebben over de zonde. Hij heeft het voor ons gedaan, maar ook Vader in ons dagelijks leven dat Hij ons ook de overwinning wil geven over die zonde, want wij hebben namelijk dat zondige lichaam nog, en zullen wij dan in die zonde gaan leven? Wij hebben dat sterke, zondige lichaam, maar Uw Geest is veel krachtiger, en Die kan die werkingen van dat lichaam doden Vader, als wij het maar op Uw manier doen. En Paulus zegt hoe dat moet, en daar dank ik voor in de naam van de Heere Jezus. Amen.